

**ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ**

Πιο πολλοί χρήστες στον με επικίνδυνες συμπεριφ

- ✓ Χρήση φθηνών ουσιών με... υγρά μπαταρίας!
- ✓ Οκταπλασιαμός των νέων κρουσμάτων HIV/AIDS στον πληθυσμό τους στην Αττική
- ✓ Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνει η εξάπλωση της παπατίδας C
- ✓ Στα συρτάρια η ανθρωπιστική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών...

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

» **Δυσμενώς** επιπρέπει η οικονομική κρίση τους ίδιους τους χρήστες ναρκωτικών και τη συμπεριφορά τους στην χρήση. Η συρρικνύμενη δυνατότητα των χρηστών να εξασφαλίσουν τη δύση τους τόσο οδηγεί στην επιλογή πιο οικονομικών αλλά και πιο επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών, όπως η νέα συνθετική ουσία «σίσα».

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Θεραπείας Εκαρτημένων

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), η οποία διενεργήθηκε το 2011 σε 148 χρήστες ναρκωτικών οι οποίοι προσεγγίστηκαν σε διάφορες «πάταξες» του κέντρου της Αθήνας, το 95% από αυτούς γνωρίζει την ύπαρξη της «σίσα» και το 68,5% κάνει περιστασιακή χρήση της! Η ουσία, η οποία έχει ως βάση την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, είναι διεγερτική και προκαλεί επιθετικότητα, ενώ δεν καταστέλλει την ερωτική επιθυμία δύναται η οποιειδή. Καταναλώνεται κυρίως με κάπνισμα, όπως δηλώσει το 68,8% από τους

ερωτηθέντες οι οποίοι την είχαν χρησιμοποιήσει, αλλά και ενέσιμα (15,5% των ερωτηθέντων οι οποίοι την είχαν χρησιμοποιήσει). Η «σίσα» είναι φθηνή, καθώς η τιμή της δόσης αρχίζει από τα 2-3 ευρώ και είναι ευρέως διαθέσιμη, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή των χρηστών, αφού περιλαμβάνει στα συστατικά της ακόμη και... υγρά μπαταρίας!

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ΚΕΘΕΑ, ομαντική ένδειξη για τη μεταβολή της συμπεριφο-

«MOSAIC»

Η βία θυματοποιεί τους μετανάστες χρήστες

» **Περίπου 1.000** μετανάστες χρήστες ναρκωτικών και 2.000 μέλη οικογενειών, φίλοι και συγγενείς έχουν δεχθεί από τον περασμένο Οκτώβριο οι επιθέσεις, οι προπλακισμοί, οι βιαστραγάες και οι απειλές εναντίον μεταναστών - μελών του προγράμματος «Mosaic» από νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος μας έχει ότι έχει υπάρχει περιστατικό ξυλοδαρμός μέλους του «Mosaic», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θύμα να διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλη ανάλογη περίπτωση υπήρξε δικαστική συνέκεια. Οι βια-

ες αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτόκλπων αντιρασιστικών ομάδων και νεοναζί της Χρυσής Αυγής στον Άγ. Παντελεήμονα Αχαρών απειλούν μεταξύ άλλων την υπόσταση του «Mosaic» και προβληματίζουν έντονα το προσωπικό και τα μέλη του προγράμματος.

Ο Δημ. Γιαννάντος ζητεί το αυτονόπτο: Να επικρατήσει η σύνεση και να μείνει στην άκρη η βία και από τις δύο πλευρές, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «δύπολο αντιπαρθέσης» και «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΚΩΤΟΣ:

Η λίστα του OKANA μειώνεται, αλλά...

» **Ένα χρόνο** σε δέδοντα μετά τις πρώτες εξαγγελίες του υπουργού Υγείας για τη μεταφορά των μονάδων του OKANA στα νοσοκομεία και το άνοιγμα των δωμάτων, και αφού το σχέδιο αυτό έχει πλέον υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, ίωσε είναι καιρός να κάνουμε μια πρόσκριψη και σύντομην απότιμη για το τι έχει γίνει.

Τα κυριότερο μέλημά μας ήταν και είναι η απορρόφηση της λίστας και την ένταση όλων των εκαρτημένων στα προγράμματα

υποκατάστασης. Και σ' αυτό το θέμα έγινε σημαντική πρόσδοση, ειδικά στην επαρχία Λίστα δεν υπάρχει πλέον και στην Αττική έχει προκωρήσει πολύ, κι όπως μας διαβεβαιώνει η διοικητή του φορέα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν μπει όλοι στην υποκατάσταση.

Αλλά... Υπάρχουν κάποια σημαντικά «αλλά», που αφορούν όλο αυτό το σχέδιο της μεταφοράς των μονάδων στα νοσοκομεία, του ανοίγματος των δωμάτων, και την εφαρμογή του:

Όλο το εγχείρημα υλοποιήθηκε με αναίτια βιασύνη, με αποτέλεσμα να παραπριθούν προχειρότητες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Κατά την γνώμη μας δεν υπήρχε λόγος να κλέσουν οι υπάρχουσες δομές, θα μπορού-

σαν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις μονάδες στα νοσοκομεία, και η βιασύνη αυτή οδηγήσει σε λάθη και αιτιαλη περιστασικά, όπως το ότι πετάχτηκαν οι φάκελοι με τα πρωτότυπα δεδομένα των θεραπευμένων σε καδύνες σε κοινή θέα.

Σημαντικό για μας είναι ακόμα το ότι δεν υπάρχει το δυνατότητα επιλογής φαρμάκου, και όλοι οι νεοεισερχόμενοι εντάσσονται σε υποκατάσταση με βουτηρονφρίνη, που μπορεί σε μερικούς να μην έχει τα επιθυμητά αποτέλεσματα, αλλά όπως και να 'χει, θα έπρεπε να παρέχεται πια δυνατότητα επιλογής.

Το σημαντικότερο, βέβαια, πρόβλημα είναι η ακόμα και σήμερα αυντοράπτικη εντασή σε πλατιστικού λειτουργίας, κοινού για όλες τις μονάδες, με αποτέλεσμα ο κάθε υπεύθυνος μονάδας να εφαρμόζει τις δικές του θεραπευτικές προσεγγίσεις, διαφορετικές σε κάθε μονάδα, και πολές φορές αντικρουόμενες, πράγμα που μας δημιουργεί οισβαρότατα προβλήματα στην πορεία της θεραπείας μας και στη ζωή μας...

* Ο Γ. Ζαρκώτος είναι μέλος της πρωτοβάθμης Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου Θεραπευμένων OKANA.

ΚΕΦΕΑ, OKANA, ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Σήμα κινδύνου από τους εργαζόμενους

» **Σήμα κινδύνου** για την επιβίωση των φορέων για την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των χρηστών ναρκωτικών εκπέμπουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του αιωνιαίου εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης Παναγιώτης Τριανταφύλλου κάνει λόγο για τα κοινά προβλήματα των δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με έμφαση στην τελευταία διετία, και επιστρέφει στη χρονιά δεκαετίας πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, οδύνθηκε με την Φύση του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011.

Ο Παν. Τριανταφύλλου υπογράμμιζε επίσης τη μερική στάση πληρωμών προς τα Κέντρα Πρόληψης από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς περίπου 17 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές από αυτήν τη γραμμή χρηματοδότησης για τα τελευταία διδύμια χρόνια, καθώς και την αδιαφάνεια από πλευράς διοίκησης του Οργανισμού Κατά τα Ναρκωτικά (OKANA) ως προς τη διαχείριση της αποκλειστικής επιχορήγησης του υπουργείου Υγείας προς τα Κέντρα Πρόληψης (ΚΑΕ 2555). Ο πρόεδρος του αιωνιαίου δηλώνει, τέλος, ότι σε τρία Κέντρα Πρόληψης δεν θα καταβληθούν μισθοί Ιουνίου και/ή Ιουλίου (Πιερία, Αχαρνές, Χαλκιδική).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου των ερ-

γαζομένων στον ΟΚΑΝΑ Τάνινης Κακλαμάνης σημειώνει ότι παρατηρείται μια επέκταση των προγραμμάτων χορήγησης υποκατάστασης, με ίδρυση νέων δομών, αλλά με μειωμένο τον συνολικό προϋπολογισμό του Οργανισμού και με κακό σεδικασμό. Ο Γ. Κακλαμάνης αναφέρει ότι το μακάρια λίστα αναρομάνει του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα αριθμεί πάνω από 3.000 χρήστες ναρκωτικών. Ένα μεγάλο μέρος των οποίων θα είχε απορροφηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, εάν οι μεγάλες και συγκροτημένες μονάδες του ΟΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά δεν είχαν διαλύσει.

Τέλος, ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στο ΚΕΔΕ Θανάτης Τσιούμπας επισημαίνει την παραδίλητη πορεία απαξίωσης των εκαρτημένων, των θεραπευμένων και των εργαζομένων της οικονομικής κρίσης, των εφαρμοδόμενων πολιτικών, αλλά και των κοινωνικών στερεοτύπων που καλλιεργούνται. Ο ίδιος σημειώνει ότι τα αιτήματα από όλη την Ελλάδα για ίδρυση νέων δομών του ΚΕΔΕ είναι αυξημένα, αλλά δεν καλύπτονται, λόγω της υποχρηματοδότησης από το υπουργείο Υγείας. Ένα από τα αποτελέσματα της οποίας είναι το «πάγωμα» των προσλήψεων προσωπικού. Ο ίδιος δηλώνει ότι το 15% του προσωπικού του Κέντρου έχει αποχωρήσει εξ αιτίας των δύσκολων συνθηκών εργασίας.

